

Het Trefpunt Vliethage is in 2015 door wethouder Baldewsingh teruggegeven aan de wijk. Een lang gekoesterde wens van de buurt is hiermee vervuld.

Het Trefpunt wordt beheerd door vrijwilligers. Doelstelling is een verbindende factor te zijn in de ontwikkeling van de bewoners van de wijk en het bevorderen van de buurtcohesie.

Vanaf het begin is ingezet op het opstarten van een buurtbibliotheek. Door deze laagdrempelige voorziening is het mogelijk zoveel mogelijk mensen op zo jong mogelijke leeftijd het plezier van lezen mee te geven. Dat is ook de reden dat er in overleg met de bewoners ervoor gekozen is om in buurtbibliotheek extra nadruk te leggen op boeken voor kinderen tot 12 jaar. Daarnaast is er een groot assortiment boeken voor lezers vanaf 12 jaar.

Voor de inrichting en beheer van de bibliotheek is er een werkgroep ingesteld die de inrichting van de bibliotheek heeft gecoördineerd en uitgevoerd.

Voor begonnen kon worden met de inrichting van de bibliotheek is er een grote opknappbeurt geweest. Een binnenhuisarchitect (Tao Pu, wijkbewoner) heeft samen met de vrijwilligers van het 1^e uur een ontwerp gemaakt hoe Trefpunt Vliethage er uit moest zien. Dat heeft geresulteerd in een fris en opgeknapt gebouw waaraan met hart en ziel is gewerkt door de buurtbewoners. Uitgangspunt is geweest toegankelijkheid voor iedereen en een prettige sfeer waardoor mensen zich op hun gemak voelen, zich thuis en veilig voelen, en vooral: ook terugkomen: het succes van de buurtbieb is hier voor een groot deel van afhankelijk. Wij denken dat aan bovenstaande criteria voor een groot deel is voldaan.

Vrijwilligers hebben boekenkasten zelf gemaakt (met gedeeltelijke belangeloze hulp) van Harald Huijser. Voordeel is dat dit kostenbesparend is en de bibliotheek is op deze manier ook echt van de bewoners zelf is.

Voor aanschaf van de boeken heeft de werkgroep hulp gekregen van de verhalenwinkel (Merel van der Ham). Hierbij is goed gekeken welke boeken aansluiten bij de leefwereld van de lezer(tjes) en die hun ontwikkeling stimuleert. Boeken vergroten je wereld, dat is het uitgangspunt van de collectie.

Samen met de bewoners/ vrijwilligers is een keuze gemaakt voor de boeken, een leensysteem opgezet en de bibliotheek ingericht. In Trefpunt Vliethage zijn iedere dag gastheren en –vrouwen aanwezig die de bezoekers welkom heten, een kopje koffie of thee schenken en helpen waar nodig. Zo zorgen zij ook voor de uitleen van de boeken.

Mooi is het om te zien dat de bibliotheek nu al voor veel kinderen een plek is waar zij samen met hun ouders of alleen naar toe komen om voor gelezen te worden (vaak worden jongere kinderen voorgelezen door kinderen die al kunnen lezen) of om zelf rustig een boek te lezen. Ook ouderen zien we steeds vaker langskomen voor een kopje koffie en een boek. We merken dat nieuwkomers die Nederlandse les hebben of een inburgeringcursus volgen ook graag gebruik maken van de bibliotheek om hun lees- en taalvaardigheid te vergroten. Zij nemen vaak hun kinderen mee zodat ook zij al spelenderwijs het Nederlands sneller oppakken.

Namens alle vrijwilligers van Trefpunt Vliethage

Cecilia Hoogers

Voorzitter